

Persbericht

De wintergasten komen eraan

Grote aantallen wintergasten, zoals kolganzen en smienten, komen dit seizoen weer naar ons land. In natuurgebied de Akerdijkse Plassen, op nog geen half uurtje fietsen van Rotterdam-Noord, zijn al grote groepen goed te zien. ‘Tijdens de schemering zweven op het hoogtepunt duizenden kolganzen boven het water. Een machtig mooi gezicht’, zegt boswachter Martijn van Schie (Natuurmonumenten).

Kolganzen en smienten (eenden) kiezen ons land om te overwinteren vanaf ongeveer november tot maart. De smienten komen voornamelijk uit Scandinavië en Siberië. ‘Ze vliegen via de ‘westelijke fly way’ naar hier’, zegt boswachter Van Schie. ‘Negentig procent van de totale populatie kan Nederland aandoen. Wij hebben dus echt een relevante verantwoordelijkheid.’

V-formatie

Die verantwoordelijkheid geldt ook voor de kolganzen. Vroeger waren ze zeldzaam, maar tegenwoordig komen ze in grote getalen voor. Op het hoogtepunt van de overwintering kunnen het er duizenden zijn. Ze trekken in de bekende v-formatie waarin de voorste gans het zware werk verricht, zodat de anderen in het kielzog mee kunnen vliegen. De voorste positie wordt daarom onderling afgewisseld.

Fluiteend

Vanaf uitkijktoren de Tureluur bij de Akerdijkse Plassen is aan het eind van de dag goed te zien hoe vogels hun slaapplaatsen opzoeken. Ook de grote zilverreigers (die overigens wit zijn) komen vanuit de bosrand naar bomen aan de rand van de plas. Sommigen zijn standvogels, maar velen ontvluchten de barre kou in Oost-Europa.

De smienten (mannetjes met kastanje bruine kop en roomgele streep, de vrouwtjes met een bescheidener bruin kleed) overnachten in grote groepen midden op het water, veilig voor roofdieren. Ze maken een bijzonder fluitend geluid, vandaar dat ze ook wel ‘fluiteend’ worden genoemd.

De vogels zijn overdag ook prima te zien, vooral nu de bomen hun bladeren hebben verloren. Maar tegen de schemering zijn het de grote aantallen die imponeren. Boswachter Van Schie: ‘Eerst hoor je ze in de verte al aankomen en later zwermen duizenden kolganzen boven het water. Ze maken eerst een paar rondjes totdat er een durft te landen en al snel volgt de rest. Een waanzinnig gaaf schouwspel dat vanuit de kijkhut, die vlakbij het fietspad staat, goed te zien is.’

Zelf deze wintergasten spotten? Ga dan mee met onze boswachters op zaterdag 2 december van 9.00 – 11.30 uur. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/agenda. De excursie kost € 5,00 (leden) of € 8,00 (niet-leden).

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha Hokke, boswachter Communicatie & Beleven van beheereenheid Rotterdam en Nieuwkoop via n.hokke@natuurmonumenten.nl of M 06-15014102